

Lokalhistorisk forening for Bønderhald

Årsskrift
2007

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Tlf. 86 48 37 84 . E-mail: sonderhaldegnsarkiv@mail.dk

www.sonderhaldegnsarkiv.dk

Åbningstid: Mandag kl. 15-21.

Nærværende årsskrift for 2007 er trykt i 500 eksemplarer og udgivet af Lokalhistorisk Forening for Sønderhald og Sønderhald Egnsarkiv, Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning.

Eftertryk af årsskriftet - helt eller delvis - kun tilladt med udgiverens tilladelse.
Fremstilling: PrinfoDjurs, tlf. 86 48 36 33.

Ansv. for årsskriftet:

Hanne Byriel, Kirkevej 14, 8963 Auning, tlf. 86 49 50 69.

Ekspedition:

Helga Sørensen, Årslev, 8900 Randers, tlf. 86 49 13 40.

Ekstra eksemplarer af årsskriftet 2007 kan købes for 60 kr. pr. stk.

Overskudseksemplarer af skrifter fra 1978 - 2006 fås for 20 kr. pr. stk.

Hele sættet af ældre skrifter kan erhverves for 10 kr. pr. stk.

ISSN 0109-4017

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	4
Auning brugs - en snart 90-årig succeshistorie	6
Landposten i snestorm 1940	16
Auning Skole - et tilbageblik i anledning af skolens 100 års jubilæum	26
Formandens beretning	32
Årsskrift register	34



Stemmingsbilleder fra flyttedagen, hvor Sønderhald egnsarkiv skiftede adresse fra Auning til Øster Alling. I kraft af de mange frivillige hjælpere, foregik flytningen uden problemer.

Forord

AF WALLIN FEDER

Det kan da være ligegyldigt...

Sådan svarede en mand mig en dag, hvor jeg spurgte ham, om han ikke ville fortælle mig noget om et bestemt hus og de mennesker der havde boet der.

Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at overbevise ham om, at det ikke var ligegyldigt ved at prøve at få ham til at forstå at vi aldrig må blive historieløse, hvilket kan ske, hvis vi glemmer at fortælle eller at spørge andre om tidligere tider og ting som skete der.

Efter nogen tid tror jeg, han forstod det, og forstod også min nysgerrighed og lyst til at se tilbage, fordi det hjælper med til at forstå, hvor vi er i dag, hvad det var der skete, og hvordan det har påvirket vores dag i dag. Når jeg tror han forstod det er det fordi han sagde: *"Det er ligesom huset har fået lidt mere sjæl"*.

Et er jo at huske ting og mennesker og tale sammen om det, noget andet er at få det skrevet ned, fotograferet og gemt for eftertiden.

For at arbejde med det er vi en lille flok der er gået sammen i en arkivgruppe, hvor vi vil prøve at beskrive Aunings historie i nyere tid, selvfølgelig med nogle røde tråde tilbage i historien, men alle de dybe tallerkner, der er opfundet en gang, lader vi stå i tallerkenrækken, men tiden, menneskerne, foreningerne og erhvervslivet fra den første kommunesammenlægning i ca. 1970 er det vi interesserer os for og ønsker at beskrive og gemme for eftertiden.

Vi er endnu kun en lille flok, men vil gerne være mange flere, så invitationen lyder: *Kom frit frem.*

Henvend jer til arkivet og få skabt kontakt til gruppen, så vi sammen kan glæde os over gamle minder, have nogle gode timer sammen, og sidst men ikke mindst gøre vores viden tilgængelig for eftertiden.



*Vi er endnu kun en lille flok, men vil gerne være mange flere.
Fra højre: Steen Jensen, John Reimers og Wallin Feder.*

Auning brugsforening

- en snart 90-årig succeshistorie

AF ORLA LUND

I begyndelsen af 1880'erne oprettedes Auning brugsforening, med I.S. Rasmussen som uddeler. Vi ved ikke så meget om denne forretning. Den var beliggende på Århusvej, på det areal hvor Amtsavisen og Folkebladet nu har til huse. Den kunne imidlertid ikke klare sig i konkurrencen med de 5-6 andre dagligvarebutikker i Auning og blev nedlagt. Det er uvist hvornår. Men Rasmussen gav ikke op og fortsatte med at handle med manufakturvarer i forretningen. I 1912 byggede han en 2 etages ejendom ved siden af butikken. "Hækkely" var navnet. Her etablerede han Flensborglageret. Der skulle hengå nogle år førend mænd fra Auning og omegn stiftede den nye Auning brugsforening den 17. maj 1919. På det tidspunkt havde Øster Alling brugs eksisteret i 26 år og der havde også eksisteret brugser i Fausing og Vester Alling i adskillige år. Der tegnede 84 medlemmer til det stiftende møde. R.H. Haarder, Taastrup valgtes som første formand. For at få et butikslokale, købte man slagtermester Henriksens ejendom Vestergade 14 for 18.150 kr.

Hårde økonomiske år i starten

Man antog Steinfeldt fra Uggelhuse som uddeler. Hans løn var 7% af butiksomsætningen og 2% af grovareomsætningen. Det første år var omsætningen 52.918 kr. og man vedtog at give 5% i dividende. Der blev holdt mange bestyrelsesmøder i de kommende år. Der var en tvist med en slagter Sørensen, der formentlig havde lejet butikken før Brugsen kom til, om hvem der skulle bære kurstabet på et pantebrev. Dommen i Landsretten gik Brugsen imod. Man overvejede at anke til Højesteret, men blev frarådet dette. Det fremgår ikke hvordan omsætningen var i de følgende år. Først i 1925 oplyses det på generalforsamlingen at overskuddet var 368 kr. og 89 øre, men ikke noget om omsætningen. Der er ingen tvivl om at det var trængselstider for Brugsen. Det kniber med at få inddrevet gæld fra medlemmerne. I 1926 opsiges uddeleren sin stilling og Carl Madsen, Lindbjerg ansættes som ny uddeler. Først i 1926 får vi et indblik i, hvorledes det økonomisk står til idet det oplyses at årsomsætningen er 68.297 kr. og overskuddet 352,46 øre. Det



Den oprindelige brugs. Formentlig fra sidst i 40'erne først i 50'erne. Det kan ses af arbejdsmantelens snit på den stående. Det er muligvis foreningens mangeårige formand R.H. Haarder. Det er sandsynligvis uddeleren fra 1926 til 1963 Aksel Madsen og kone der sidder ned.



Interiørbillede fra den oprindelige brugs fra 60'erne.

er svære økonomiske år for Brugsen, og det bliver ikke bedre da vi bevæger os ind i depressionsårene fra 1929. Omsætningen er stagnerende eller stiger kun svagt og medlemmernes gæld til Brugsen er stigende. Bestyrelsen må afskrive noget af medlemmernes gæld som uerholdelig. Det ordnede man ved at bestyrelsen påtog sig en del af gælden og uddeleren betalte 1000 kr. – af egen lomme! Fra 1932 går det mod lysere tider. Omsætningen stiger og der udbetales atter dividende – 6%!

Kvindedebat

Åbenbart er Brugsen en "mandeforening" for i 1933 drøftedes det om kvinder skulle have stemmeret. Det kunne man ikke blive enige om, så det udsattes til næste generalforsamling. Til gengæld var der enighed om at holde en fest – efter alle de hårde år – på foreningens regning!

I 1935 rundede man de 100.000 i omsætning. I 1935 drøftede man atter kvinders stemmeret. I protokollen kan læses "at der var ingen særlig stemning for, at kvinder skulle have stemmeret, så man fortsætter som hidindtil".

Det gik nu bedre for Brugsen. I 1936 udbyggede man butikken for medels 9.738 kr. og den 16. november blev den indviet med en medlemsfest. Indtil 1939 havde man ikke forhandlet spiritus, men nu skulle det være, så man søgte spiritusbevilling. Midt under besættelse fejrede man Brugsens 25 års jubilæum i 1944, med medbragt madkurv og en svingom i forsamlingshuset. Der var varemangel, men alligevel steg medlemstallet med 45 stk.

Fremgang efter krigsårene

Brugsen er nu i god gænge. I 10 året 1947-57 stiger omsætningen fra godt 200.000 til ½ million kr. og overskuddet fra 8000 til 19.000 kr. Der var kraftig debat på generalforsamlingerne om medlemmernes gæld. FDB formanede til at den blev nedbragt! På generalforsamlingen i 1958 diskuteredes det atter "om damerne skulle have større rettigheder i foreningen!". Det var under "eventuelt" så der kunne ikke besluttes noget! Nye tider presser sig på. Nogle ville have frysedisk, så man kunne forhandle frostvarer, men på generalforsamlingen var der ikke stemning for dette.

Formaningerne om at nedbringe gæld til Brugsen havde hjulpet. Den mangeårige formand P.H. Haarder træder tilbage og Frode Petersen bliver valgt. På trods af omsætningsstigning er der mindre overskud, på grund af stærkt stigende omkostninger i form af løn og mindre avance på varerne. I 1963 fratræder uddeler Madsen, efter 37 år som uddeler og Erik Holm Pedersen, Østerskov pr. Låsby ansættes.

Udvidelsesperioden starter og første kvinde i bestyrelsen

I 1964 foretog man for medels 17.000 kr. en påtrængende udvidelse af forretningen. Efter mange års diskussioner blev kontant betaling indført 1. april 1964. Samme år havde man haft den største omsætningsstigning i nyere tid fra 559.000 til 742.000 kr. På trods af at man netop havde udvidet butikken var der fortsat pladsproblemer. Der var planer om at byg-



Nedrivningen af den oprindelige brugs i 1967.

ge i den nye udstykning "Hjørnegården" der hvor Auning cafeteria ligger. Tilbygning til den eksisterende butik var også på tale. Men enden på det hele blev byggeri bagved den eksisterende brugs, som efterfølgende blev revet ned. Der byggedes 200 kvm butiksareal. Den 27. april 1967 indviedes den nye brugs. Det var en fremsynet beslutning medlemmerne traf, idet omsætningen fra 1966-68 steg fra 1 million til 1,6 million kr.

Historisk set blev der på generalforsamlingen i 1967, efter mange års til løb, valgt en kvinde ind i bestyrelsen idet Kirsten Wyrzt Hansen, den senere borgmester, blev indvalgt. Der skulle altså gå 34 år, før bestræbelserne på, at kvinder kom til orde, skulle lykkes. Den 17. maj 1969 var flagalleen opstillet i byen. Brugsen fyldte 50 år. I Brugsens lager var indrettet "den gamle brugs" med inventar fra Den gamle by og varesortiment som i 1919. Karen Eriksen blev valgt til bestyrelsen. Jubilæet fejredes med endnu en udvidelse af Brugsen. I 1972 havde foreningen 728 medlemmer og pladsbehovet trængte sig endnu engang på. Der var overvejelser om at bygge en helt ny brugs på det bagvedliggende område, men man ville afvente kommunens planer for området. Med den tilføjelse, at man håbede på, at det ikke varede for længe!!

Brugsen flytter til centerområdet

I løbet af de kommende år blev behovet for mere plads, mere og mere påtrængende. Bestyrelsen havde overvejelser om at udvide på jord op til den eksisterende brugs og bygge 280 kvm. Men det hele endte som bekendt med at man byggede en hel ny brugs på 1084 kvm. butiksareal, samt plads til benzintank. Indviet 1976. Forudsætningen for købet var at kommunen skulle anlægge parkeringspladser – 28 stk!! Samt en vej fra centret til Vestergade. Denne vejføring blev aldrig til noget. Dette resulterede i at byrådet i 1979 eftergav Brugsen 3 terminer i alt ca. 10.000 kr., som kompensation. Sælgeren af jorden til kommunen, stillede, som betingelse for handelen, krav om, at Brugsen i 25 år ikke måtte forhandle potteplanter og afskårne blomster! Dette protesterede Brugsen over, og forbuddet blev heller ikke ført ud i livet. Foreningen har nu 918 medlemmer. Den gamle brugs sælges til Bent Nielsen, som flyttede ind med Flensborglageret. I løbet af 80'erne steg omsætningen støt. Der var også færre dagligvarebutikker i omegnen og i Auning. I 1985 er der 13 heltidsstillinger i Brugsen. Fremgangen fortsætter med flere udvidelser og moderniseringer til følge. I 1984 trækker formanden Frode Petersen sig tilbage efter 25 år i bestyrelsen, heraf 20 som formand. Andre har fået øjnene op for at Auning er ved at etablere sig som handelsby. ALTA etablerer sig i købmand Gerstrøms butik. I 1987 begynder man at forhandle økologiske grøntsager. Kommunen har vedtaget Centerplanen og byfornyelsesprojekt for Auning. Der kommer flere butikker i centret, hvilket konstateres med tilfredshed på generalforsamlingen i 1988.

I 1989 vælges Else Schmidt, som den første kvindelige formand. 70 års jubilæet fejres med tilbud til medlemmer. Bestyrelsen udformer ny målsætning: bevarelse af Brugsen som selvstændig brugs, med fortsat højt serviceniveau og varesortiment. Ingen udvidelse uden høj grad af selvfinansiering. Ønske om at leve i fred og fordragelighed med øvrige handlende i byen.

Brugsen bliver til SUPERBrugsen

I 1991 trækker Erik Holm Pedersen sig tilbage som uddeler, efter 28 år som uddeler og afløses af Ole Lauersen. *Det er kun den 3. uddeler i løbet af 72 år!!* Samme år ændres navnet til **SuperBrugsen**. Med den nye slagterafdeling har man, i sammenligning med andre SuperBrugser på lands-

plan, et meget fint driftsresultat. Den 17. april 1994 fejres 75 års jubilæet med reception og fest. Personalegoder indføres, såsom julegratiale, rabat ved køb af varer og arbejdstøj. Man kan ikke vente på den vej som Sønderhald kommune i flere år har lovet at anlægge, så i 1995 køber man ejendommen Centervej 19/Vestergade 28, den såkaldte "sagførergrund" med henblik på at få lavet et vejgennembrud. Dette skridt betyder at teknisk udvalg beslutter at lave en lokalplan med henblik på at anlægge en ny vej fra centerområdet til Vestergade. Endnu engang foretager man en udvidelse, idet det overdrages Ivan Ditlevsen at udforme en ny facade og indgangsparti til forretningen. Pris 3,6 million kr. I 1995 træffes en historisk beslutning, idet man ophører med personligt medlemskab og overgår til elektronisk medlemskort. Borgmester Damgård indvier den ombyggede forretning 2. november 1995.

90'erne er årene hvor SuperBrugsen for alvor mærker, at den størrelse den har fået, gør den sårbar overfor udefrakommende ting. Større svind i varelageret forårsaget af stadig stigende omsætning, stigende distributionsomkostninger, mindre centrale rabatter. Vigtige omsætning i slagterafdelingen grundet kogalskaben. Disse udfordringer får bestyrelsen til at igangsætte en udvikling der skal bedre økonomien. Dette giver resultat idet omsætningen atter begynder at stige. I forhold til andre SuperBrugser klarer man sig fornemt i Auning. Man forstærker markedsføringen i form af flere arrangementer for medlemmerne i form af grill-aftener m.m. Det noteres at man har samme egenkapital i procent som man havde i 1992, på trods af at der har været foretaget store investeringer. Der udtrykkes bekymring over at der er for få yngre medlemmer. Af 70 fremmødte til generalforsamlingen i 1997 var kun 15 under 50 år! Bestyrelsen har som målsætning at 1/3 skal være under 50 år. Interessen for det omgivende samfund giver sig udtryk i at man repræsenteres i arbejdsgruppen vedr. genåbning af svømmehallen.

Udbygningen af centret

SuperBrugsen har nu fået en størrelse, der gør at man ikke kun interesserer sig snævert for forretningens drift, men også for hvorledes man kan bidrage til udviklingen af Auning by, til gavn for hele handelslivet. Man er aktiv i Handelsstandsforeningen. Man sælger jord til byggeri af

Imerco, nu Kop og Kande. Der etableres OK benzinanlæg. I forbindelse med start af benzinsalg indgås sponsoraftale med AIF og spejderne. I forbindelse med at Netto etablerer sig i Centret, sælges det sidste af "sagførergrunden" til byggeri af butikker til farvehandel, cykelforretning og optiker. Der lægges maksimalt pres på kommunen, fra alle forretningsdrivende i Centret, for at få anlagt vejen fra Centerområdet til Vestergade. Bodegaen "Kontoret" erhverves, med henblik på opførelse af personale- rum og kontorer. Vivild sparekasse lejer sig ind i lokaliteterne.

Med udgangspunkt i en foretaget tilfredshedsundersøgelse blandt personalet udarbejdes der en personalehåndbog. Nye begreber opstår: *Salgstræning, sortiment sanering, non-food afdeling, øget konkurrencesituation, intern markedsføring, internethandel, bake-off anlæg, personalepleje*. Ved generalforsamlingen i 1998 deltager 110 medlemmer. 1/3 under 50 år! Der er 2307 medlemmer.

Man sponserer 5 fliser a 5000 kr. samt giver i en periode 1 kr. for hvert solgt franskbrød til indsamlingen til opstart af svømmehallen. I februar 1999 har foreningen en egenkapital på 57% af balancen. En meget fin økonomi, idet 30% må konstateres er godt. På generalforsamlingen i 1999 deltager 165 medlemmer. Margit Møller stopper efter 10 år i bestyrelsen, heraf en del som formand. For første gang er der kampvalg til bestyrelsen. Torben Olsen bliver ny formand. SuperBrugsen udpeges som kvalitetsbutik, hvilket indebærer at man skal rapportere positive og negative oplevelser ved organisationen direkte til FDB. Tips og lotto indføres i kiosken. Med forskellige arrangementer sætter man focus på miljø og samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. SuperBrugsen fastholder og udbygger sin markedsposition i de følgende år, på trods af fremkomsten af Super Alta i 1998 og Netto der åbner 15. juni 2001.

Bente Hedegaard tiltræder som formand 1. august 2000. I 2001 fejres SuperBrugsens 10 års fødselsdag. Endnu en udvidelse af butik og lager tages i brug. Den 1. november har Ole Lauersen 10 års jubilæum som uddeler. I uge 30 2002 solgtes 1 tons oksemørbrad og 33 paller toilet- papir. Den nye lukkelov giver mulighed for søndagsåbent på udvalgte søndage, hvilket man benytter sig af. Samarbejdet i Handelsstandsforeningen går godt. Man står sammen om at markedsføre Auning som bosætnings- og handelsby. Med så stor en medarbejderstab der er blevet,



SuperBrugsen Auning 2008.

vil der være nogle der rejser og ny der kommer til. I årenes løb er f.eks. mange medarbejdere i Auning brugs senere blevet uddelere i andre SuperBrugser. Hvilket indikerer at SuperBrugsen Auning er et godt læringssted! Den 1. august 2003 fratræder Ole Lauersen som uddeler og Peder Bak tiltræder. Han kommer fra en stilling som uddeler i Assentoft brugs. I 2004 begynder de første overvejelser om endnu en udvidelse, idet Vivild sparekasse, nu Sparekassen Djursland forespørger om muligheden for at bygge ovenpå den eksisterende bygning. Ved generalforsamlingen marts 2005 er der deltagerrekord idet 184 medlemmer møder frem.

Trods store omkostninger til diverse ombygninger er økonomien stadig god. SuperBrugsen viser sin interesse for omgivelserne ved at sælge 225 billetter til Rock i Parken som medlemstilbud.

Det er ikke nogen helt almindelig dagligvarebutik der ligger på Centervej, så den 7. september 2005 afholdes, som i enhver stor virksomhed, strategimøde. En af de meget skelsættende ting der kom frem var forslag om en yderligere udvidelse af lokaliteterne, med byggeri af butikslokaler til udlejning, herunder imødekomme af Sparekassen Djurslands ønske om mere plads. Etablering af bedre personalefaciliteter og en bistro/cafe. Og som noget helt nyt, man ville bygge i 2 etager! Den 26. juni 2006 beslutter bestyrelsen enstemmigt at Ivan Ditlevsens tegnestue fik til opgave at tegne projektet. Byggeriet vil inden færdiggørelsen beløbe sig til en samlet pris på ca. 20 millioner kr. Den eksisterende bebyggelse er på 2.993 kvm. Der bygges yderligere 1500 kvm således at det samlede bebyggede areal bliver på 4493 kvm. Der er unægtelig sket noget siden 1976, hvor man byggede den nye brugs på i alt 1084 kvm. Derudover købes 1000 kvm jord til anlæg af parkeringspladser nord for SuperBrugsen. Indimellem tegnede man reklameplads på Auning Kartpark for 6000 kr. årligt. Styringen af varelager blev styrket, idet svindprocenten i 2005 var 0,40% af omsætningen mod 0,84% året før. Dette betød en indtægt på 240.654 kr. mere end budgetteret.

Dette var et forsøg på at skildre Auning brugsforenings historie, siden den beskedne start i begyndelsen af sidste århundrede. Lad os slutte med hvad der er Brugsens formål, som det blev vedtaget i 1994: *at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer, til lavest mulige priser, samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.* Det synes som om man har levet og fortsat lever godt op til dette formål!



Landpostbud Peter Mogensen, ansat ved postvæsenet fra 1911 til 1945.

Landposten i snestorm 1940

AF BERTEL MOGENSEN

Min far, Peter Mogensen, var ansat ved postvæsenet fra 1911 til 1945 som landpost. Han boede i Uggelhuse, hvor jernbanestationen også fungerede som posthus eller brevsamlingssted, som nogen kaldte det. Herfra udgik tre postbude.

Den ene rute omfattede Uggelhuse - Floes - Floes Engbakker. Den anden omfattede Langkastrup - Slyngborg - Virring - Ammelhede og Drastrup Kær. Den tredie omfattede Krogsager - Moeskær - Fløjstrup - Fløjstrup Kær og Raaballegaard.

Denne tredie rute havde min far, det var en tur på ca. 30 km at tilbagelægge på cykel hver dag både sommer og vinter. Det var en seksdages arbejdsuge, dog med en enkelt fridag jul, påske og pinse, samt nytårsdag. Sommerferien strakte sig over 8 dage.



Denne rute havde Peter Mogensen, det var en tur på ca. 30 km, at tilbagelægge på cykel hver dag både sommer og vinter.

Landposten fik udleveret uniform, som bestod af en let, sort sommeruniform og en noget sværere vinteruniform samt et såkaldt regnslag, en slags kappe som skulle tjene til at tage de værste regnbyger, men alle tre ting ikke imprægnerede, så de sugede vand som trækpapir.

Det var ikke altid lige morsomt at skulle ud i al slags vejr. Om sommeren var det regn og torden, der drillede, men det tog posten ikke så tungt, skønt ofte gennemblødt til skindet.

Vinteren derimod var noget helt andet. Her var det frost, isslag, slud og snestorm, som gjorde postturen vanskelig og besværlig.

Jeg vil her forsøge at berette om en af min fars posture, en vinterdag under en af de hårde is- og snevintre omkring 1940. Hans dag begyndte kl. 6.30, da han mødte på stationen for at sortere den indkomne post fra dagen før, d.v.s. gårsdagens eftermiddagsaviser, samt den post som blev bragt med toget kl. 7.15.

Det havde natten igennem stormet fra nordøst og fra omkring firetiden begyndte det at sne voldsomt, og da temperaturen var omkring minus 10 grader betød det, at en kraftig fygning truede med at lukke alle forbindelser til omverdenen.

En stor sort lædertaske skulle rumme alle aviser og anden post, som skulle afleveres hos de respektive husstande på ruten.

Skæbnen ville, at det netop var denne dag ugebladene "Hjemmet" og "Familie-Journalen" samt "Brugsforeningsbladet" skulle med. Så det drejede sig om ikke mindre end 37 eksemplarer af Randers Dagblad, 13 eksemplarer af Jyllandsposten, 9 eksemplarer af diverse andre dagblade, 17 eksemplarer af diverse ugeblade, samt 36 eksemplarer af Brugsforeningsbladet. Alt blev omhyggeligt anbragt i tasken, men så var den også fyldt til bristepunktet.

Der var naturligvis også både postanvisninger og opkrævninger til beboerne på ruten. De blev anbragt i en mindre taske, som han havde over skulderen. Pludselig siger stationsmesteren: "Der ligger et par pakker her, en til Helles i Krogsager og en til Jens Johansen i Fløjstrup".

"Nå, ja", sagde far, "dem må jeg nok hellere tage med, vi kan jo ikke forlange, at de selv skal hente dem i Uggelhuse". Pakkerne blev bundet på cyklen, og så var han omsider klar til start, klokken var nu blevet 7.30.

Den store taske var anbragt på en bagagebærer, som sad foran på cykelstyret og den lille taske over skulderen.

Det var et forrygende vejr. Store snerevler havde allerede dannet sig tværs over vejen, da han forlod stationen. Tanken om at skulle opgive postomdelingen på grund af vejret strejfede ham slet ikke. Han var ansat til dette arbejde, og så skulle det udføres.

Det skete nogle gange at enkelte gårdmænd på ruten tilbød at befordre ham rundt, når vejene var tilstrækkeligt ryddede. Det foregik jo i kane, men en dag som denne, hvor snestormen havde overrasket alle, kunne der ikke være tale om noget i den retning. Jørgen Andersen fra Fløjstrup kørte med ham nogle gange, og forvalter Spliid fra "Raaballe" tilbød sig

også, han skulle jo alligevel til Uggelhuse station om morgenen med pigerne fra "Raaballe" som skulle med toget til Randers i skole.

Far fulgtes altid med den anden post, Højlund, indtil de kom til Kastrup, hvor Højlund skulle begynde omdelingen. Der var imidlertid kun een vej ud af uføret og det var at komme i gang med turen, og se hvordan vejrforholdene var, når de kom ud af byen. Det første indtryk fik de, da de på Kirkebakken ikke længere var i læ for den skarpe blæst fra nord-øst. Der kunne her ikke være tale om at cykle, snefoget blændede dem fuldstændigt, men der var så til gengæld ikke driver, da det var et fladt stykke vej.

Genvordighederne meldte sig da de kom op til Christen Christensens sandgrav, så kan det nok være, at sneen havde fundet ud af, hvor der var læ. Omtrent en meter sne havde samlet sig tværs over vejen, så der var kun een ting at gøre, slæbe cyklen ud på marken og finde et sted, som var farbart. Lidt længere fremme ydede beplantningen lidt læ, og de nærmede sig Kastrup, men det havde også taget det meste af en time. Her skiltes de, og far fortsatte turen gennem Kastrup, han måtte jo videre til første husstand Peter Ryom i Svejdal.

Fra Slyngborg til Svejdal var det rigtig galt. Hulvejen i det første sving efter Slyngborg var fuldkommen ufremkommelig. Så måtte han atter ud på marken, han havde ikke en eneste gang været oppe på cyklen siden starten i Uggelhuse. Endelig nåede han frem til Peter Ryom og fik afleveret Randers Dagblad og Hjemmet samt Tidsskrift for Fjerkræavl.

Så gik det videre mod Krogsager, forbi Hamlets Grav, mens stormen og fygningen tiltog. Så blev det rigtig galt lige før Krogsager, hvor der også var en hulvej, der var bredfyldt med sne. Ud på marken igen, slæbende den nok 25 kilo tunge cykel.

Endelig nået frem til den første gård i Krogsager. Her stillede han cyklen, og da der ikke var ret langt mellem husstandene, tog han aviser og blade under armen og delte dem rundt på denne måde. Der var jo ikke



Landposten fik udleveret uniform, som bestod af en let, sort sommeruniform og en noget sværere vinteruniform samt et såkaldt regnslag, en slags kappe som skulle tjene til at tage de værste regnbyger, men alle tre ting ikke imprægnerede, så de sugede vand som trækpapier.

opstillet postkasser ved ejendommene, så han afleverede posten i baggangen på bryggersbordet. Og så var der pakken til Ingvar Helles, som også skulle afleveres i god behold.

På en af gårdene i Krogsager havde postvæsenet opsat en af de røde postkasser, den skulle tømmes hver dag for eventuelle forsendelser. Nu var klokken blevet omkring ved 9, og næste bysamfund er Moeskær, men han må først ud til Ebeltoft landevejen og følge den et kort stykke, før han drejer fra mod Moeskær. Der er ikke udsigt til nogen bedring



Denne tredje rute havde min far, det var en tur på ca. 30 km, at tilbagelægge på cykel hver dag både sommer og vinter.

i vejsituationen, det sneer stadig, og blæsten er ikke aftaget, så de trafikale problemer nærmer sig kaos. Han får kæmpet sig frem til landevejen med et par afstikkere ind på græsmarken, og frem mod vejen til Moeskær, som også viser sig ret ufremkommelig på mange steder. Han må flere gange sparke til hjulene på cyklen, da sneen kiler sig fast under skærmene og derved hindrer hjulenes frie løb.

Omsider nået frem til Moeskær, klokken er vel omkring 10, beslutter han at anvende samme omdelingsproces som i Krogsager, sætte cyklen op ad en mur og tage nogle få husstande ad gangen, for på denne måde at få tilendebragt omdelingen. Her i Moeskær er der også en postkasse, som skal tømmes, det er ikke altid, den indeholder post.

Så går det videre mod "Elgaardsminde" en stor gård mellem Moeskær og Fløjstrup, og der er stadig ingen snekastere på vejen, så driverne er mange steder fra ½ til 1 meter høje.

Næste stop er Fløjstrup gamle skole og nu er klokken blevet omkring 11. Her ved skolen går der en markvej til venstre op langs et pilledige. Vejen fører op til Rasmus Søby's gård. Da vejen ligger på tværs af vindretningen er denne ufremkommelig, og han må da som flere gange tidligere på dagen søge ud på marken for at finde de mest tilgængelige steder. Efter at have slæbt cyklen ca. 50 meter op langs pillediget, beslutter han, at stille cyklen i en snedrive og kun tage den post med som skal afleveres hos Rasmus Søby. Så han efterlader cyklen, han skal jo alligevel tilbage samme vej for at komme ned til "Kirkegaard" og de andre ejendomme på vejen mod Fløjstrup.

Han kommer op til Rasmus Søby og afleverer posten i bryggerset, og da han er i færd med det, kommer Rasmus Søby's kone Mette Marie og hilser på ham med ordene: "Jamen det er da et forfærdeligt vejr, kom nu ind i køkkenet, jeg har lige lavet hvidkålssuppe, og det kan du vist godt trænge til". Han fik i en fart banket den værste sne af tøjet og gik ind i køkkenet, hvor Mette Marie havde serveret en tallerken dampende varm hvidkålssuppe med flæsk, og han nød det, han havde jo ikke spist noget siden han tog hjemmefra om morgenen klokken halv syv.

Det nyttede jo ikke at blive siddende ret lang tid, der var stadig hele Fløjstrup by og Fløjstrup kær, der skulle have deres post. Han måtte tilbage og hente cyklen i snedriften og ned til skolen, hvorfra turen gik ned til "Kirkegaard" og de andre ejendomme. Så gik det videre mod Fløjstrup og det så ud til at snefaldet var i aftagende, hvilket ikke var tilfældet med fygningen.

I Fløjstrup havde nogle beboere ryddet for sne, så det var nogenlunde muligt at komme frem til de enkelte husstande. Vejen ned gennem byen var ikke ryddet, men et par lastbiler og hestevogne havde dannet et spor, så det var muligt, at han kunne få cyklen med hele vejen. Han begyndte omdelingen. Alting blev meget lettere, da det nu næsten var hørt op med at sne. Jens Johansen fik sin pakke og Randers Dagblad, og så gik det rimelig hurtigt med at komme gennem byen, dog blev han opholdt en kort stund hos Niels Andersen, da dennes kone Ninna bød på en kop kaffe, og det var nok også tiltrængt.



Peter Mogensen, sammen med sin hustru Margrethe.

Den sidste del af ruten omkring "Rævbros" og Fløjstrup kær var på en dag som denne noget af det værste man kan tænke sig. Vejene var kun markveje og undertiden kun et hjulspor, men i dag lignede det hele bare en udstrakt hvid flade, hvor man hverken kunne se vej eller sti.

Der var kun få husstande på den sidste del af turen, men de havde jo også krav på at få deres post bragt ud, og ud kom den. Det blev en drøj tur. Der kunne være enkelte steder, hvor blæsten havde fejlet markvejen bar, og her gjaldt det om at komme på cyklen, og få tilbagelagt så lang en strækning som muligt, jo før fik det ende. Der gik mindst en time, hvor han travede af sted, hvor sneen stod ham til knæene og gik ovenind af støvlerne.

Omkring klokken halv to nåede han til "Raaballe" og fik afleveret Randers Dagblad, Jyllandsposten og Berlingske Tidende samt "Herregaardenes Adresse Tidende" i Folkestuen. Nu var der kun en husstand tilbage på turen, det var Laurs Vitting, som havde en gård et stykke syd for "Raaballe". Der var ingen grund til at forsøge at slæbe cyklen med, idet vejen var fuldstændig lukket, så han lod cyklen stå ved "Raaballe", og tog turen til Laurs Vitting til fods, og fik afleveret, hvad der var af post til ham.

Så var han færdig med omdelingen og kunne sætte kursen mod Uggelhuse, tværs over Virring mose til Virring og Slyngborg og Kastrup. Men som så mange gange før, var der heller ikke her sket ret meget med hensyn til snerydning, så det resulterede i, at han kl. halv tre var hjemme, efter en tur, der som sagt var på ca. 30 km, men denne sne-stormsdag havde han højst kunnet bruge cyklen 2 til 3 km, de resterende kilometer slæbte han cyklen gennem driver og hen over markerne.

Men han var ikke helt færdig endnu. Efter hjemkomsten og efter at han havde fået noget at spise, måtte han om på stationen for at aflevere den post som han havde bragt med hjem fra turen, så det var yderligere ca. 1 time. Klokken halv fem kunne han endelig slappe lidt af, og håbe på, at stormen lagde sig, og at vejene blev ryddet, før han næste morgen kl. halv syv skulle ud på samme tur igen. Men nogen garanti for, at det blev bedre, havde han ikke.



Auning gamle skole.



*Et hold elever fra den gamle skole i Auning.
Til venstre lærer Juhl og til højre lærer Laursen.*

Auning Skole

Et tilbageblik i anledning af Auning skoles 100 års jubilæum i 2007

AF LINE BECH SKOV, SKOLESEKRETÆR
& BODIL SKOV, LÆRER 1952-1989

Auning Skole før 1907

Så langt tilbage som 1721 kan man dokumentere undervisning af børn i Auning og omegn. Hvad det var for en slags undervisning, og hvordan den foregik findes der ikke noget om.

I 1772 kom så oprettelsen af en skole i Auning "på majestætens befaling" - bygningen, der trods ombygning og tilbygning stadig eksisterer den dag i dag bag ved Juulsgade.

Frem til 1863 var der kun 1 lærer ansat i Auning; P. M. Juhl, men i 1863 var behovet for en ny og større skole. Denne blev bygget og endnu en lærer blev ansat; I. M. Laursen.

I den gamle skole blev etableret en højskole, der dog efter kun et par år måtte nedlægges grundet for ringe tilslutning.

P. M. Juhl og I. M. Laursen forestod undervisningen frem til 1904, hvor byens udvikling gjorde at endnu en skoleudvidelse var nødvendig.



Rejsegilde ved bygningen af Nordre og Søndre skole 1907.



Søndre skole.

Auning Skole anno 1907

Ved århundredeskiftet blev det endnu engang besluttet, at der skulle bygges en ny skole i Auning, men valget af placeringen af skoles forårsagede en strid i sognerådet. Sognerådets medlemmer bestod af et medlem fra Tårup, der ønskede en skole i Nord, et medlem fra Auning Kær, der ønskede en skole i syd og et 3 medlem fra Auning by. De stridende parter kunne ikke enes om placeringen, og resultatet blev etableringen af to identiske skoler; Nordre og Søndre skole.

Begge skoler blev tegner af overbanemester Jensen fra Århus, og bestod begge af to normalklasseværelser, en gymnastiksal i tagetagen samt bolig for førstelæreren i stuen og bolig for førstelærerinden i tagetagen.

På Søndre skole blev I. K. Rasmussen ansat som førstelærer og forskolelærerinden Bodil Laursen blev ansat som medhjælper. Lærer Rasmussen startede og sluttede sin formiddagsundervisning med sange fra salmebogen mens eftermiddagsundervisningen startede og sluttede med fædrelandssange. Mandag, tirsdag og onsdag mødte 1. og 4. klasse kl. 8-12 mens 2. og 3. klasse mødte fra kl. 13-16. Torsdag, fredag og lørdag byttede klasserne mødetidspunkt.

Frem til 1949 bestod begge skoler efter samme principper, hvorefter Nordre skole kun fungerede som forskole frem til 1971, hvor den endelig blev nedlagt.

Nordre Skole – den lille skole

I 1952 blev de to skoler i Auning, Nordre og Søndre skole, samlet under én leder, førstelærer H. P. Nielsen, som så blev udnævnt til skoleinspektør. De to første årgange skulle undervises på Nordre skole og tredje klasse og opefter skulle undervises på Søndre skole.

Her på Nordre skole, eller forskolen, som den også blev kaldt, var der to store klasselokaler og på førstesalen et gymnastiklokale, der senere blev omdannet til to klasseværelser.

Vi var to fastansatte lærere her på forskolen, senere kom der skiftende lærere fra hovedskolen og tog timer i dansk eller andre fag. Det var en flok glade, dejlige børn og flinke og positive forældre, der sluttede op om vores lille skole. Der var altid fuld hus til forældremøderne, og ved årsprøverne, der jo mest var som en festdag, mødte skolekommissionen op, så



Elever klar til den årlige sommerudflugt til Volk Mølle.

hvad børnene kunne præstere og hørte dem læse op. Alle børnene fik fine karakterer, og formanden skrev så karaktererne ind i skoleprotokollen.

Efter børnenes to første år på skolen var det jo spændende for dem at komme hen på en store skole. Jeg husker dog en dreng, der havde en anden mening! Han kom hjem efter årsprøven og fortalte sine forældre, at han var "dumpet". Det syntes forældrene nu var lidt mærkeligt, eftersom han var en meget kvik dreng, og de havde heller ikke hørt om nogen, der dumpede. Nå, efter en "snak" måtte drengen så indrømme, at han så gerne ville blive på den lille skole. Han kom selvfølgelig på den store skole og blev også glad for det.

Jeg mindes årene på Nordre skole som en dejlig tid, og jeg genoplever glade stunder, når jeg ser de mange fotos fra dengang.

Skolekøkkenet i halvtresserne

I forbindelse med udbygningen af Søndre skole i 1950 blev der bygget en fløj med gymnastiksal, to klasseværelser og på førstesalen indrettet sløjdløkkale, bibliotek og skolekøkken.

Her i køkkenet blev pigerne fra 6. og 7. klasse undervist 3 timer ugentligt. Køkkenet var efter den tid meget fint og moderne, terazzobord ned gennem køkkenet med gasblus og arbejdsbord og redskaber til hver elev. Desuden var der et ringkomfur, gruekeddel og tøjrule - jo eleverne skulle skam lære at fyre op, vaske og rulle.

Men mest spændende var selvfølgelig madlavningen.

Tekst- og billedmateriale er venligst udlånt af Auning skoles skoleblad, Jungleposten, jubilæumsskrift 2007.



Dagens middag bliver gennemgået.

Formandens beretning

generalforsamlingen den 27. februar 2008

AF MINNA CHRISTENSEN

Sidste års generalforsamling var egentlig også berammet til den sidste uge i februar, men måtte på grund af snestorm flyttes til den 29. marts. Vi afholdt generalforsamlingen i Fausing forsamlingshus, fordi vi mente, at der kunne være interesse for at se, hvor flot huset var blevet renoveret. I år er vi så her på Auning Skole. Skoleinspektør Karl Andersen sagde straks ja til at huse os og ville også gerne give en rundvisning på den flot istandsatte og moderniserede skole. Det siger vi mange tak for.

Foreningen har ca. 175 medlemmer. Et tal der har været stabilt gennem flere år. Arkivet har åbent hver mandag fra kl. 15-21, undtaget i december måned. Besøgstallet er om året ca. 100, men der er også mange henvendelser pr. brev, telefon eller e-mail. Der er 14 medhjælpere i arkivet, og da det er vigtigt, at vi holder hinanden orienteret om, hvad der sker og skal ske, mødes vi ca. en gang om året til medarbejdermøde. Ellers får vi jævnligt arkivalier ind. Mange billeder, men også protokoller, slægtsbøger m.m. Registreringen går planmæssigt.

Der har i år været afholdt fem bestyrelsesmøder – jævnt fordelt over hele året. På det første møde konstituerede bestyrelsen sig. Ellers har mødernes indhold været drøftelser af samarbejdsmulighederne i Norddjurs og Randers. Vi har heldigvis fået en meget god kontakt til begge kommuner. Norddjurs er vores handlekommune, og den sørger selv for at få refunderet udgifter i Randers. Vi bidrager også med en lille udstilling til Kulturdagen i Allingåbro den 8. marts sammen med arkivet i Vivild. I

2007 fik vi samme økonomiske tilskud som i Sønderhald kommune og de faste udgifter til ejendommen betalt. Desuden bliver bestyrelsesmøderne også brugt til at planlægge og evaluere vores arrangementer.

Den 9. marts 2007 havde vi lavet en hyggeaften for alle, der havde været med til det store arbejde at flytte arkivet. Den officielle åbning var lørdag den 24. marts. Vi havde inviteret formanden for kulturudvalget i Norddjurs, Lars Møller og ligeledes formanden for kulturudvalget i Randers, Anders Buhl-Christensen. Men heldigvis kom også mange andre gæster. Det var en rigtig god dag.

Den 9. maj byvandring i Øster Alling under ledelse af Ellen Byriel. Sammen med Kulturhistorisk Museum i Randers og med Martha og Harry Rasmussen i spidsen blev der lavet en oplevelses tur den 18. august. Først besøgte vi Hørning Kirke, hvor Viggo Karlsen fortalte kirkes historie. Derefter så vi på udgravning og dysser i sognet. Sammen med menighedsrådet i Fausing besøgte vi den 29. august Fausing kirke. Vibeke Nielsen fortalte denne kirkes historie og ved det efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset hørte vi Niels Høeg fortælle om sognet. Ca. 70 deltog.

Næste kirke vi tager til er Virring Kirke den 20. august. Her deltager en gammel Virringdreng, Jørgen Gråbæk.

Men inden da skal vi på byvandring i Årslev en gang i maj. Desuden har bestyrelsen talt om på skift at sætte fokus på et enkelt mindre område. Det kunne f.eks. gøres ved at vi på arkivet laver en lille udstilling fra en by/et sogn. Så holder vi arkivet åbent en aften, hvor interesserede kan komme.

Projektet: "Skriv din historie" – går rigtig godt. Vi har fået flere bidrag, og har også sendt materialet til skolerne i håb om, at lærerne måske vil bruge det i klasserne.

Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en informationsfolder om arkivet. Den vil blive lagt ud på centrale steder.

Til sidst en tak for et godt samarbejde til bestyrelse, vagter og andre, der arbejder i arkivet og for foreningen.

Til alle: KOM OG BESØG OS I ØSTER ALLING!

ÅRSSKRIFT: ARTIKEL REGISTER

Blad fra Fausing kirkebog 1701	1977	Kogegruber i Årslev og Assentoft	1984
Nye undersøgelser ved Dyrholmen	1977	Kyndelmisse i Øster Alling	1984
Det gamle hospital i Auning	1977	Essenbæk gamle kirke	1984
Det forsvundne Essenbæk kloster	1977	Tre slags olie - Fausing	1984
Kr. Juul Chistensen Moeskær	1977	Fausing by	1985
Nyt fra Dyrholmen	1978	Fausing kirke	1985
Et stykke skolehistorie fra Fausing	1978	Flere søjler fra Eseenbæk kloster	1985
Auning pigen fra "De brææn wan"	1978	En gård og en kirke - Fløjstrup	1986
Kirken der ikke ville tie	-	Øster Alling kirke	1986
Fløjstrup	1978	Orglerne i Fausing kirke	1986
Udskiftning af Årslev by's jorder	1978	Begivenhederne omkr. Hamlets grav	1986
Ålehusene/Ugelhusene/Uggelhuse	1978	Stednavne - og emneregister	1986
Nekrolog over Jørgen Jeppesen	1978	Landboliv i Årslev på reformtiden	1987
Lidt skolehistorie fra egnen		Virring kirke	1987
omkring Gl. Estrup	1979	Den vilde greve	1987
Lidt om vandmøller	1979	Vejret over privat ejendom i 1600-tallet	1988
Mystiske ildebrande i Årslev	1979	Synsprotokol for Årslev kirke	1988
Hverdag og fest i Uggelhuse i midten		En degnehistorie fra Virring	1988
af forrige århundrede	1979	100-årige forsamlingshuse	1988
Da man flyttede ligene til Assentoft	1979	Om Hørning forsamlingshus og	
En gravhøj fra æ.bronzealder ved Koed	1979	det der gik forud	1989
Et flæsketyveri m.v. for over hundrede		Genforeningen	1989
år siden - Årslev	1980	En fortælling- Virring-Essenbæk	1989
Hørning kirke - kirken der er anderledes	1980	Hvorfor nu det? - Løvenholm skov	1989
Urokse kranium fundet ved Lykkegården	1980	Barndomslandet - 40 år efter -Virring	1989
Mads konge - skovens konge - Auning	1980	En fladmarksgrav i Fløjstrup bakker	1990
En ulykkelig hændelse- Årslev	1981	En ornamenteret arne - Fløjstrup	1990
Mere om flæsketyveriet i Årslev	1981	Hr. Knud i Alling	1990
Vester Alling kirke	1981	Auning kirke	1990
Endelig hjemme igen - Gl. Estrup	1981	Mindeord over Aager Galmstrup	1990
Et stykke socialhistorie - Hørning	1981	Fløjstrup gamle skole	1991
Marius Saaby	1981	Det gamle træ	1991
Et ornamenteret hjortetaksskaft fra		En bette stump o' en lang historie - Hørning	1992
Auning mose	1982	Aarslev skole	1992
Mejerier i Sønderhald Kommune	1982	En overpløjet gravhøj i Tårup	1992
Tale ved Birkehøj andelsmejeris		"På sporet" fra Klosterengen til Tværsgie	1992
75 års jubilæum	1982	Nogle begivenheder i Uggelhuse	1993
Øster Alling mejeri	1982	Hørning skole	1993
Fausing mejeri	1982	En dyster side af egnens liv i de fem	
Auning mejeri	1982	dystre år - Vester Alling	1993
En mælkekusk's erindringer	1982	Fausing i 1890'erne	1994
Adolf Reimers	1982	Fausing forsamlingshus	1994
En "fuldkommen" regnskabsbog Årslev	1983	Den tiende kirke - Gl. Estrup	1994
Endnu et mosefund fra Auning egnen	1983	En gård i Drammelstrup	1994
Kartoffeloptagning Auning/Ø.Alling	1983	Noget om omkost. ved en begravelse i sidste	
Svenskerne i Fausing sogn	1983	halvdel af 1700-tallet Årslev	1994
Drittel og Lurmærke	1983	Hørning brugs, hundrede år	1995

ÅRSSKRIFT: EMNE REGISTER

Langkastrup forsamlingshus 100 år	1995	<u>1. Kirker/klostre/hospitaler</u>	
Om Landsbyen Drammelstrup	1995	Det gamle hospital i Auning	1977
En kvindeskæbne - Årslev	1996	Blad fra Fausing kirkebog 1701	1977
Glimt fra en bondes liv - Fløjstrup	1996	Det forsvundne Essenbæk kloster	1977
At gøre vejr	1996	Kirken der ikke ville tie Fløjstrup	1978
Øster Alling i 1800-tallet	1997	Hørning kirke - kirken der er anderledes	1980
Polakker på Gl. Estrup	1997	Vester Alling kirke	1981
Ca.1/3 af Auning nedbrændte	1997	Et stykke socialhistorie - Hørning	1981
Nekrologer - Else & Thuesen	1997	En "fuldkommen" regnskabsbog Årslev	1983
Lidt om Estrup Mølle	1998	Essenbæk gamle kirke	1984
To sagnrige sogne Ø./V. Alling	1998	Tre slag olie - Fausing	1984
Kirkeklokken i Fløjstrup	1998	Fausing kirke	1985
Et sagn fra Hald sø	1998	Flere søjler fra Eseenbæk kloster	1985
Brydegårde i Vester Alling	1999	En gård og en kirke - Fløjstrup	1986
Drastrup skole 1854-1960	1999	Øster Alling kirke	1986
Minder fra et lærerhjem - Langkastrup	1999	Orglerne i Fausing kirke	1986
Øster Alling brugs	1999	Virring kirke	1987
En bybo flytter på landet V. Alling	2000	Synsprotokol for Årslev kirke	1988
Synet i Årslev enge	2000	Auning kirke	1990
Peter Gråbæks erindringer	2000	Den tiende kirke - Gl. Estrup	1994
Forhistorisk aktivitet i Moeskær	2000	Sct. Bernhard i Essenbæk	2001
25 år med lokalhistorie	2001	Virring kirkes sivskamler	2004
Erindringer fra mit liv	2001		
En verdensmester fra V. Alling	2001	<u>2. Skoler</u>	
Sct. Bernhard i Essenbæk	2001	Et stykke skolehistorie fra Fausing	1978
Mejeribestyrer J. F. Buhl	2001	Lidt skolehistorie fra egnen	
Lykkegården	2002	omkring Gl. Estrup	1979
Ø. Alling forsamlingshus	2002	En degnehistorie fra Virring	1988
Aarslev i gamle dage	2002	Fløjstrup gamle skole	1991
Vester Alling forsamlingshus	2003	Aarslev skole	1992
Aunings første kæmner	2003	Hørning skole	1993
Den gamle landsbysmed	2003	Drastrup skole 1854-1960	1999
Erindringer fra min barndomsby, Fausing	2004	Minder fra et lærerhjem - Langkastrup	1999
Hellig Kilde i Fløjstrup bakker	2004		
Dansen den gik-og dansen den går	2004	<u>3. Forsamlingshuse</u>	
Nekrolog over Klaus Moltesen	2004	100-årige forsamlingshuse	1988
Virring kirkes sivskamler	2004	Om Hørning forsh. og det der gik forud	1989
Travetur i Tværsgie mose	2005	Fausing forsamlingshus	1994
Storegade 55, Assentoft	2005	Langkastrup forsamlingshus 100 år	1995
Cetrifugalkraften	2005	Ø. Alling forsamlingshus	2002
Aarslev i gamle dage	2005	Vester Alling forsamlingshus	2003
Nekrolog over Tage Thaarsti	2005		
Turen til Berlin	2006	<u>4. Brugsforeninger</u>	
Laust Nielsen Tværsgie	2006	Hørning brugs, hundrede år	1995
Idrætsforeningens betydning i lokalsamfundet	2006	Øster Alling brugs	1999
Volk Mølle bakker	2006		

ÅRSSKRIFT: EMNE REGISTER

5. Mejerier

Mejerier i Sønderhald Kommune	1982
Tale ved Birkehøj andelsmejeri's 75 års jub.	1982
Øster Alling mejeri	1982
Fausing mejeri	1982
Auning mejeri	1982
En mælkekusk's erindringer	1982

6. Gårde/godser og andre steder

Lidt om vandmøller	1979
Endelig hjemme igen - Gl. Estrup	1981
Det gamle træ	1991
Lidt om Estrup Mølle	1998
Brydegårde i Vester Alling	1999
Lykkegården	2002
Travetur i Tværsige mose	2005

7. Landsbyer - landsbyliv

Udskiftning af Årslev by's jorder	1978
Ålehusene/ Ugelhusene/Uggelhuse	1978
Mystiske ildebrænde i Årslev	1979
Hverdag og fest i Uggelhuse i midten af forrige århundrede	1979
Et flæskeyveri i Årslev	1980
En ulykkelig hændelse - Årslev	1981
Mere om flæskeyveriet i Årslev	1981
Fausing by	1985
Landboliv i Årslev på reformtiden	1987
En bette sump o'en lang historie - Hørning	1992
Nogle begivenheder i Uggelhuse	1993
Fausing i 1890'erne	1994
En gård i Drammelstrup	1994
Omst. ved en begravelse i sidste halvdel af 1700-tallet Årslev	1994
Om Landsbyen Drammelstrup	1995
En kvindeskæbne - Årslev	1996
Glimt fra en bondes liv - Fløjstrup	1996
Øster Alling i 1800-tallet	1997
Ca. 1/3 af Auning nedbrændte	1997
Den gamle landsbysmed Ø. Alling	2003
Aarslev i gamle dage	2002
Erindringer fra mit liv. Langkastrup	2001
Erindr. fra min barndomsby Fausing	2004
Storegade 55. Assentoft	2005
Aarslev i gamle dage	2005
Cetrifugalkraften Hørning	2005

Idrætsforeningens betydning i lokalsamfundet - Ø. Alling	2006
---	------

8. Arkæologi

Nye undersøgelser ved Dyrholmen	1977
Nyt fra Dyrholmen	1978
Da man flyttede ligene til Assentoft	1979
En gravhøj fra æ.bronzealder ved Koed	1979
Urokse kranium fundet ved Lykkegården	1980
Et ornamenteret hjortetaksskaf fra Auning mose	1982
Endnu et mosefund fra Auning egnen	1983
Køgegruber i Årslev og Assentoft	1984
Hvorfor nu det? - Løvenholm skov	1989
En fladmarksgrav i Fløjstrup bakker	1990
En ornamenteret arne - Fløjstrup	1990
En overpløjet gravhøj i Tårup	1992
Forhistorisk aktivitet i Moeskær	2000

9. Sagn, historier, beretninger, erindringer

Auning pigen fra "De bræen wan"	1978
Mads konge - skovens konge - Auning	1980
Kartoffeloptagning Auning/Ø. Alling	1983
Svenskerne i Fausing sogn	1983
Kyndelmisse i Øster Alling	1984
Begivenhederne omkring Hamlets grav	1986
Den vilde greve	1987
Vejret over privat ejendom i 1600-tallet	1988
Genforeningen	1989
En fortælling - Virring-Essenbæk	1989
Barndomslandet - 40 år efter - Virring	1989
Hr. Knud i Alling	1990
"På sporet" fra Klosterengen til Tværsige	1992
En dystre side af egnens liv i de 5 krigsår - V. Alling	1993
Polakker på Gl. Estrup	1997
To sagnrige sogne Ø/V. Alling	1998
Kirkeklokken i Fløjstrup	1998
Et sagn fra Hald sø	1998
En bybo flytter på landet V. Alling	2000
Synet i Årslev enge	2000
Peter Gråbæks erindringer	2000
Hellig Kilde i Fløjstrup bakker	2004
Dansen den gik-og dansen den går	2004
Volk Mølle bakker	2006

ÅRSSKRIFT: FORFATTER REGISTER

10. Personer

Kr. Jønl Chistensen Moeskar	1977	Graabæk Peter	5	1982
Nekrolog over Jørgen Jeppesen	1978	Graabæk Peter	9	1986
Marius Saaby	1981	Hansen Mogens	6	1998
Adolf Reimers	1982	Hellvik Irene	9	2000
Mindeord over Aage Galmstrup	1990	Hellvik Irene	10	2001
Nekrologer - Else & Thuesen	1997	Hornbæk Birgitte Rasmussen	7	2005
Aunings første kæmner	2003	Jensen Niels Høeg	7	1994
Mejeribestyrer J. F. Buhl	2001	Jensen Birthe Brandt	9	1997
En verdensmester fra V. Alling	2001	Jensen Chr. R	2	1978
Nekrolog over Klaus Moltesen	2004	Jensen Rasmus	7	1985
Nekrolog over Tage Thaarsti	2005	Jespersen L. Grev	7	1978
Laust Nielsen Tværsige	2006	Johansen E. Thuesen	1	1977
		Johansen E. Thuesen	9	1978
		Johansen E. Thuesen	1	1979
		Johansen E. Thuesen	9	1980
		Johansen Ejnar Thuesen	9	1992
		Johansen Ejnar Thuesen	9	1997
		Karlsen Viggo	4	1995
		Kirkegaard Aage	1/6	1986
		Kirkegaard Aage	2	1991
		Kirkegaard Aage	6/10	1996
		Kristoffersen Birgit Runge	9	1978
		Levinsen Marie	9	1983
		Levinsen Marie	9	1986
		Lindberg Egøn	1	1986
		Land Orla	7	2006
		Madsen Bo	8	1977
		Madsen Bo	8	1978
		Madsen Bo	8	1983
		Madsen Rigmør	8	1980
		Michaelsen Jørgen	1	1978
		Michaelsen Jørgen	1	1981
		Michaelsen Jørgen	9	1984
		Michaelsen Jørgen	1	1986
		Michaelsen Jørgen	1	1990
		Michaelsen Jørgen	9	1996
		Michaelsen Jørgen	9	1998
		Michaelsen Jørgen	1	1998
		Michaelsen Jørgen	6	1999
		Michaelsen Jørgen	9	2000
		Mogensen Bertel	7	1993
		Moltesen Klaus	1	1980
		Moltesen Klaus	1	1981
		Moltesen Klaus	5	1982
		Moltesen Klaus	5	1982
		Moltesen Klaus	3	1989

11. Foreningen

Stednavne - og emnerregister	1986
25 år med lokalhistorie	2001
Turen til Berlin	2006

FORFATTERLISTE

EMNE NR.

Andersen Jørgen	5	1982
Andersen Jørgen	9	2004
Andersen Lise	7	1979
Birch Lilia	1	2004
Boas Niels Axel	8	1979
Borring Esther	9	2004
Byriel Ellen	9	1998
Byriel Ellen	4	1999
Byriel Ellen	3	2002
Bytoft Mogens	7/10	2003
Børsting Anne Mette	7	2004
Dyrskjot Søren	8	1989
Dyrskjot Søren	8	1990
Dyrskjot Søren	8	1990
Dyrskjot Søren	8	1992
Feder Wallin	9	2001
Feder Wallin	6	2002
Feder Wallin	10	2003
Feder Wallin	11	2006
Feder Wallin	10	2006
Flintholm Michael	10	1987
Galmstrup Aage	7	2002
Gjøl Hanne	9	1983
Graabæk Jørgen	9	1989
Graabæk Jørgen	9	2000

ÅRSSKRIFT: FORFATTER REGISTER

Moltesen Klaus	7	1992	Sørensen Poul Erik	9	2006
Moltesen Klaus	2	1993	ukendt	3	1988
Moltesen Klaus	4	1995	Vestergaard Gunnar	9	1989
Møjbjerg Morten	1	2001	Østergaard Preben Buhl	10	2001
Nicolajsen Frits	1	1987			
Nicolajsen Frits	2	1988	Forord		
Nielsen Allan Berg	1	1984	A. Arendt Nielsen		1978
Nielsen A. Arendt	2	1979	Evald Nielsen		1979
Nielsen Bodil Damgaard	7	2005	Johannes O.Laursen		1980
Nielsen Evald	3	2003	(Marius Saaby)		1981
Nielsen Kaj	4	1995	Finu Tuxen-Pedersen		1982
Nielsen Svend	6	1979	?		1983
Nielsen Svend	5	1983	Jørgen Michaelsen		1984
Nielsen Vibeke	6	1981	Klaus Moltesen		1985
Nielsen Vibeke	1	1985	Preben Strange		1986
Nielsen Vibeke	1	1990	Ejvind Rygaard		1987
Nielsen Vibeke	10	1993	Frits Nicolajsen		1988
Nielsen Vibeke	1	1994	Carl Damgaard Nielsen		1989
Nielsen Vibeke foreningen		2001	Nicolaj Brøsted		1990
Pedersen Else	7	1978	Ejnar Thuessen Johansen		1991
Pedersen Else	7	1979	Gram Gert		1992
Pedersen Else	7	1980	Peter Bavmshøj		1993
Pedersen Else	9	1981	Vibeke Nielsen		1994
Pedersen Else Lund	7	1987	Jørgen Michaelsen (sang)		1995
Pedersen Else Lund	7	1988	Henrik Vensild		1996
Pedersen Else Lund	2	1992	Peter Hjulmand Nielsen		1997
Pedersen Else Lund	1	1994	Kirsten Wyrzt		1998
Pedersen Else Lund	10	1996	Lindberg Egon		1999
Pentz Peter	1	1984	Jens Aage Søndergaard		2000
Rasmussen Harry Røjkjær	8	2000	Orla Lund		2001
Rasmussen Inger	6	1991	Henning Millard		2002
Rasmussen Inger	3	1995	Minna Christensen		2003
Reimers Adolf	5	1982	Palle Mortensen		2004
Rygaard Ejvind	5	1982	Karen Schacht		2005
Rygaard Ejvind	9	1989	Tom Bytoft		2006
Rygaard Ejvind	2	1994			
Rygaard Ejvind	6	1994			
Rygaard Ejvind	7	1995			
Steen A.	2	1999			
Sterum Niels T	8	1982			
Strange Preben	5	1982			
Strange Preben	8	1984			
Strange Preben	1	1985			
Sønder Thorkild Salling	7	1997			
Sørensen Helga	1	1983			
Sørensen Helga	1	1988			
Sørensen Helga	7	2005			
Sørensen Steffen	2	1999			

Bestyrelsen 2008

Lokalhistorisk forening for Sønderhald

Formand:

Minna Christensen, Sandagervej 10, Assentoft, 8900 Randers
tlf. 86 49 41 69.

Næstformand:

Viggo Karlsen, Langgade 21, Hørning, 8900 Randers,

Kasserer:

Helga Sørensen, Enghavevej 6, Årslev, 8900 Randers,
tlf. 86 49 13 40.

Sekretær:

Hanne Byriël, Kirkevej 14, 8963 Auning,
tlf. 86 49 50 69.

Annoncering:

Bent Østergaard, Østervangsvej 29, Fausing, 8961 Allingåbro,
tlf. 86 48 17 60.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ove D. Sørensen, Virringvej 27, Moeskær, 8900 Randers,
tlf. 86 49 43 61.

Søren Jensen, Gl. Engvej 6, Langkastrup, 8900 Randers

tlf. 86 49 45 10.

Orla Lund, Elmestien 2, Øster Alling, 8963 Auning

tlf. 86 49 22 70.

Udpeget af byrådet:


Tom Bytoft, Lunavej 6, 8963 Auning

tlf. 86 48 41 68.

På vores hjemmeside kan du finde
praktiske oplysninger
omkring arkivet
og aktuelle arrangementer
og meget andet...

www.sonderhaldegnsarkiv.dk





Sønderhaldegnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

[Hjem](#) [arkivet](#) [området](#) [kontakt](#) [vejviser](#) [materiale](#) [inspiration](#) [aktuelt](#) [links](#)

Indhold:	
Arkivet:	Historie og facts om arkivet og foreningen
Området:	Oplysning om og kort over arkivets dækningsområde
Kontakt:	Telefonnummer, e-mail - og postadresse, bestyrelse
Vejviser:	Kort over området og byen
Materiale:	Oversigt over grupper af arkivalier, billeder m.m.
Inspiration:	Focus på specielle emner, og arkivalier m.m.
Aktuelt:	Arrangementer, efterlysning af billeder o.m.a.
Link:	Andre relevante sider